

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Ga niet in op negativiteit

“Soms zijn er mensen die aansturen op een babbel, maar enkel uit zijn op discussie om hun negatieve gedachten vorm te geven. Je mag zeggen wat je wil, ze zoeken alleen maar twist en ze zijn alleen maar met het omgekeerde bezig van wat ze eigenlijk zouden willen bekomen - met een omgekeerde energie.

Als je dit voelt, moet je zwijgen. Als er kinderen zijn in je omgeving die absoluut het omgekeerde willen bekomen - ze doen iets en ze zeggen het andere, of ze willen iets van jou als reactie op hun eigen dingen en dat draaien ze dan weer om; je geeft een antwoord en dat leggen ze dan verkeerd uit - dan moet je zwijgen, je mag er niet op ingaan.

Laat het vallen, want ze gebruiken de verkeerde energie en doordat ze respons krijgen op hun vraag, versterken ze daarmee hun eigen negatieve energie.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Het koninkrijk van God’) © Mayil.com